

Beleidsplan Goed Nieuws Gemeente 2023

Zakelijke gegevens:

Naam:	Kerkgenootschap Goed Nieuws Gemeente
Administratie- en samenkomstadres:	Snelliusstraat 8 7533 XW Enschede
Telefoonnummer:	06-34988188
Website:	www.goednieuwsgemeente.nl
E-mailadres:	info@goednieuwsgemeente.nl
RSN/Fiscaal nummer:	819195820
Inschrijfnummer KvK:	67977804
Bankrekening, IBAN:	NL48 RABO 0317548964

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:	Jan Willem ten Heuw
Penningmeester:	Leo Hoek
Secretaris:	Marjan Slot
Technisch beheer:	David Jan de Rijke

‘Geleidsplan’

Het beleidsplan van een lokale gemeente van de Heer Jezus Christus moet eerst en vooral een ‘geleidsplan’ zijn, omdat Jezus het Hoofd van de gemeente is, en wij Zijn lichaam zijn. En het Hoofd *is* het hoofd... Hij leidt ons om dat te doen wat wij – en elke gemeente of kerk – zou moeten doen: het afmaken van wat Hij begonnen is te doen. Duidelijke instructies daarvoor vinden we in het handboek, de leidraad die God ons heeft gegeven: de Bijbel.

Daarin kunnen we lezen dat de gemeente van Jezus Christus een taak heeft die tweeledig is. Ten eerste is daar een taak die ‘naar binnen’ is gericht: het ‘discipelen’ van mensen die tot geloof gekomen zijn, het opbouwen van de gemeente als huisgezin van God, als woonplaats voor Hem en ook als de komende ‘Bruid van het Lam’, zoals de Bijbel ons noemt. (Efeze 2:19; Efeze 2:22; Efeze 4:16; Openbaringen 19:7 en vele andere teksten in het Nieuwe Testament.)

Daarnaast heeft de gemeente van Jezus Christus een taak die ‘naar buiten’ is gericht: een opdracht die ooit begonnen is met het ‘zendingsbevel’: de Grote Opdracht die we onder andere vinden in **Mattheüs 28:19-20**, *“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”* En die opdracht is nog steeds niet ten volle gedaan. Dezelfde Heer die deze tekst vervolgde door te zeggen: *“En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”*, is ook vandaag de dag met ons en dringt ons om beide taken, zowel naar binnen als naar buiten gericht, te blijven uitvoeren.

Dat is geen opdracht die alleen aan ons, als Goed Nieuws Gemeente in Enschede, is gegeven, maar dat is een wereldwijde opdracht voor het wereldwijde ‘Lichaam van Christus’, die door alle kerken, gemeentes en bedieningen die Zijn Naam dragen moet worden uitgevoerd. En elk van die groeperingen zal daarin zijn unieke plaats moeten innemen, net zoals de organen van het menselijk lichaam dat doen: elk is uniek, maar samen vormen ze een onlosmakelijk en uniek opererend geheel. Daar ligt ook voor ons een opdracht: uitvinden wie God wil dat wij zijn in Zijn Lichaam, welke specifieke taak Hij voor ons heeft en hoe we die taak met elkaar mogen gaan uitvoeren. Als gemeente mogen we zo een eigen ‘kleur’ en een eigen ‘cultuur’ hebben, en ons naast de algemene taak die elke gemeente en kerk heeft, mogen richten op die specifieke invulling. Hoe komen we daarachter? Door niet alleen goed te luisteren naar Gods Woord en daaraan gehoorzaam te zijn, maar ook samen te luisteren naar de Heilige

Geest, die God ons ter beschikking heeft gesteld om de gemeente te bouwen en samen te groeien in geloof, in liefde en in vrucht dragen.

In beide, zowel Woord als Geest, ligt de oorsprong van onze gemeente en uit die oorsprong volgt ook een logische ontwikkelingslijn waar ons beleid aan gekoppeld is.

Wat is die oorsprong?

Goed Nieuws Gemeente is in 2007 gestart met twee echtparen, omdat de Heer aan beide echtparen (Bert en Lonneke Vonkeman en Orlando en Elise Wirht) duidelijk maakte dat de tijd gekomen was om een nieuwe gemeente te beginnen. Bert en Lonneke Vonkeman waren in mei 2005 teruggekeerd naar Nederland, na een tweejarige pastorale training aan het Rhema Bible Training Center (nu Rhema Bible Training College) in Broken Arrow, Oklahoma.

Naast andere teksten die de Heer hen gaf als bevestiging van hun keuze om naar Amerika te verhuizen, was de tekst uit Jesaja 43:18-19 heel belangrijk: *“Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?”* God beloofde iets nieuws te gaan scheppen en dat werd ‘Goed Nieuws’!

Rhema Bible Training Center is in 1975 opgericht vanuit de bediening van Kenneth Hagin, die één van Amerika’s bekendste geloofspredikers van de afgelopen eeuw was. Hij wordt wel ‘de Vader van de Moderne Geloofsbeweging’ genoemd. Maar zijn bediening ging niet slechts over geloof, maar vooral ook over ‘liefde die geloof doet werken.’ Vanuit deze bediening en vanuit Rhema Bible Training Center zijn honderden Bijbelscholen en bedieningen ontstaan, alsmede duizenden gemeentes over de hele wereld. Hoewel de training aan deze Bijbelschool heel veelzijdig is, staat het mandaat, dat de Heer aan Kenneth Hagin gaf, centraal: “Leer Mijn volk geloof”. Daarnaast zou Rhema ook een rol spelen in het voorbereiden van de terugkomst van de Heer.

Na de afronding van hun opleiding maakte de Heer Bert en Lonneke duidelijk dat ze naar Enschede moesten gaan, zonder dat ze exact wisten waarom. De eerste gedachte was om ergens een gemeente en een voorganger te gaan helpen, wat ze ook in eerste instantie gedaan hebben. Maar in het voorjaar van 2007 leidden meerdere voorzieningen en bevestigingen tot het starten van samenkomsten in de grote ruimte achter hun huis. In september 2007 volgde de officiële start, en korte tijd later verhuisde de ‘gemeente’ naar het Speeltingebouwtje aan de Vlierstraat, waar de gemeente gestaag begon te groeien.

Na een periode van samenkomsten en activiteiten in wijkcentrum 'De Helmer' werd de aula van 3 basisscholen aan de Veldhoflanden het adres voor de zondagse samenkomsten en al de andere activiteiten. De gemeente was inmiddels weer verder gegroeid en bestond begin 2017 uit 6 huiskringen en 2 jeugdgroepen. Tot de activiteiten behoorden onder andere een 50+groep, een maandelijkse Bijbelschool, een Outreachteam, mannen- en vrouwenochtenden en een startkring voor geïnteresseerden. De gemeenteleiding berust voor een deel bij het pastoraal team, bestaande uit 5 echtparen, voor een deel bij een bestuur bestaande uit 4 onbezoldigde personen en ook voor een deel bij een leidersteam van 20 mensen.

In het voorjaar van 2017 vond de gemeente –na een lange zoektocht- een eigen gebouw, wat kon worden aangeschaft en met inspanning van veel gemeenteleden is klaargemaakt voor een nieuwe fase van de gemeente. Het pand aan de Snelliusstraat 8 in de wijk De Velve-Lindenhof is in november 2017 betrokken. En God schiept iets nieuws... Goed Nieuws!

'Belijdsplan'

Wat we doen en wat wij willen bereiken komt voort uit wat wij belijden. Wat belijden wij als Goed Nieuws Gemeente? Dit zijn de hoofdpunten...

- We belijden dat er één God is, die Schepper is van de hemel en van de aarde en een Vader van alle gelovigen.
- We belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is, de beloofde Messias, de Zaligmaker, eniggeboren Zoon van God, geboren uit een maagd, Redder van de Mensheid.
- We belijden dat Hij aan het Kruis van Golgotha stierf voor onze zonden, onze schuld, onze ziekten en onze smart. Hij droeg de straf voor de zonden van de hele mensheid. We belijden dat Zijn kostbare bloed de prijs is die God heeft betaald om Zijn schepping te verlossen.
- We belijden dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat Hij naar de hemel is gegaan, waar Hij op dit moment onze 'Middelaar' is en waar Hij voor ons bidt en pleit.
- We belijden dat iedereen die het geschenk van genade wil ontvangen en zijn zonden aan God belijdt gered zal worden. **Romeinen 10:10** zegt *"Want als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden."*

- We belijden dat Hij Zijn Heilige Geest heeft uitgestort, die niet alleen vruchten als liefde, blijdschap en vrede in onze levens voortbrengt, maar ook geweldige gaven die ons helpen in de uitvoering van onze taak: tongentaal, profetie, woorden van wijsheid en kennis, etc. Ieder kind van God mag deze heerlijke ‘Doop in de Heilige Geest’ ontvangen en zal daardoor kracht ontvangen om van Jezus te kunnen getuigen (**Handelingen 1:8**).
- We belijden door middel van de waterdoop door onderdompeling (ja, helemaal kopje-onder) dat we ons oude leven afleggen en een nieuw leven beginnen. *“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen!”* (**II Korinthe 5:17**).
- We belijden dat de Bijbel het levende Woord van God is, ons geestelijk voedsel en dat elk woord daarin door God is geïnspireerd.
- We belijden dat we als gelovigen in Jezus één zijn met elkaar, broeders en zusters, ongeacht afkomst, ras of maatschappelijke status.
- We belijden dat Jezus alles heeft volbracht, en dat wij al de genadegaven van God door geloof in ons leven kunnen ontvangen. *“Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Jezus is het ‘JA’”* zegt **II Korinthe 1:20**.
- We belijden dat God liefde is en dat die goddelijke liefde het echtheidskenmerk van de gemeente behoort te zijn, zichtbaar en herkenbaar voor alle mensen.
- We belijden dat wij als gelovigen de taak hebben om getuigen te zijn van Jezus, en om het Goede Nieuws van het Evangelie in deze wereld bekend te maken.
- We belijden dat de gemeente een plaats van herstel, van opbouw, van vreugde en van kracht is, waar Gods Geest werkzaam is en ieder van ons op het oog heeft om daarin onze plek in te nemen en onze bestemming te vinden.
- We belijden dat we als gemeente bedoeld zijn om zout van de aarde en licht van de wereld te zijn, en dat we een zegen voor de mensen in onze stad behoren te zijn.

Niet alleen woorden, ook daden

De opdracht ‘Leer Mijn volk geloof’ is een specifieke opdracht voor Goed Nieuws Gemeente, voortkomend uit haar ontstaansgeschiedenis. Dat is zoals gezegd het mandaat dat van oudsher door de Heer is gegeven aan Rhema Bible Training Center en de wereldwijde bediening die daaruit is voortgekomen. Bijbels geloof *komt* door het horen van de levende woorden uit de Bijbel (**Romeinen 10:17**). Als die woorden in de vruchtbare grond van een open hart vallen, daar gekoesterd worden en

overpeinsd, zal er geloof ontstaan. Dat geloof is veel meer dan een 'geloofsovertuiging'... het is een levende kracht die ons in staat stelt om Gods beloftes in ons leven te verwezenlijken. **Hebreeën 11:1** zegt het zo: *"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet."*

Daarom staat het Levende Woord centraal in onze diensten: in de liederen, in de prediking, in onze gebeden, in onze studies en in onze belijdenissen.

Maar dat Levende Woord maakt ook een belangrijk deel uit van bijvoorbeeld de huiskringavonden, de jeugdavonden, de Power-ontmoetingen en de mannen- en vrouwenochtenden. De Bijbel is geen boek waarin woorden staan die God ooit sprak tegen historische figuren uit een antieke wereld, maar een boek waarin de woorden staan die God vandaag tegen ons spreekt. Daarom laten we graag de Bijbel spreken, ook bij de cursussen die we via 'Hoger Dieper' aanbieden, en bijvoorbeeld bij de 'Open Woord' avonden, waar we echt proberen te luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft.

Dat Levende Woord van God willen we ook steeds meer beschikbaar stellen via het vertalen van geloofsboeken, maar ook door eigen publicaties. Daarnaast zorgen we ervoor dat er in de gemeente een -steeds verder groeiende- mediatheek beschikbaar is, waar gemeenteleden CD's, DVD's en boeken kunnen lenen. We willen ook graag in het nieuwe pand een soort studieceterium faciliteren waar iedereen zich kan terugtrekken voor persoonlijke studie en verdieping.

We willen als gemeente ook investeren in onze jongeren, zodat ook zij leren wat geloof is, leren om uit geloof te leven én uiteindelijk ook geloof te leren aan anderen. Dat kan betekenen dat we hen zouden kunnen helpen om een training te gaan volgen aan een Bijbelschool of op het zendingsveld ervaring op te doen. Verder willen we de mogelijkheid onderzoeken om ook hier in Enschede een Rhema Bijbelschool te starten, zodat vele mensen hier training kunnen ontvangen.

Omdat we hebben ontdekt dat Gods Woord elke dag weer even levend en krachtig is, willen we de mensen graag stimuleren én helpen om in hun eigen persoonlijke geloofsleven ook een vitale relatie met de Bijbel te hebben.

Geloof heeft meer elementen dan enkel het luisteren naar de woorden van de Bijbel en die van harte te omhelzen. De Bijbel zegt in Jacobus dat *'geloof zonder werken - dat wil zeggen: zonder ermee corresponderende actie- dood is'*. En dat willen we niet... Geloof is bedoeld om een positieve invloed te hebben in deze wereld en om dat wat God in Zijn Woord belooft in manifestatie te brengen. Jezus zegt: *"Voorwaar,*

voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader” (Johannes 14:12). Wat deed Jezus voor werken? Hij onderwees, Hij predikte het evangelie van Gods koninkrijk en genas de ziekten en kwalen van de mensen. Hij bevrijdde mensen van geestelijke onderdrukking, dreef demonen uit, wekte doden op en bracht troost aan mensen met verdriet. Hij reikte uit naar mensen in nood en verzoende hen met Zijn Vader. Hij vergaf de zonden en de schuld van de mensen... Hij maakte levend wat dood was gegaan, want Hij kwam om *“leven te geven en overvloed”*.

Hoe kan Goed Nieuws Gemeente “die werken die Hij deed doen en grotere nog dan deze...”? Dat kan door samen te groeien, naar elkaar toe en naar Jezus. Door samen als één Lichaam te opereren, elkaar aanvullend met ieders gaven, bedieningen en talenten. Dat kan door ons samen uit te strekken naar de kracht van de Heilige Geest en dienstbaar te zijn aan Hem. Niet wij doen de werken, maar Hij doet de werken door ons heen. Bereid zijn om te dienen is de sleutel tot geestelijke groei en kracht.

Dat zijn ook ‘werken van barmhartigheid’: zorg voor mensen in nood, ondersteunen van hen die hulp nodig hebben. Ook daarin willen we luisteren naar Gods stem en trouw zijn aan wat Hij ons toevertrouwt. Zo zijn we met vreugde betrokken bij het werk van **Ezopa**, van onze zuster en gemeentelid Rosaira de la Cruz, die leidinggeeft aan een door haar stichting opgezette school in de Dominicaanse Republiek. Die school biedt onderwijs en opvoeding (en ook letterlijk voeding) aan bijna 200 kansloze kinderen, ook uit het door een aardbeving getroffen buurland Haïti.

Daarnaast zijn we ook heel blij dat we het werk van broeder Chinthaka uit Sri Lanka mogen ondersteunen, die voorganger is van een groeiende en bloeiende gemeente in zijn land, die tegen vele verdrukkingen in heeft standgehouden.

In de toekomst willen we nauwgezet luisteren naar de Heilige Geest om te kijken waar we nog meer bedieningen kunnen gaan ondersteunen. Ons huidige streven is om minimaal 15% van ons eigen gemeente-inkomen te zaaien buiten de gemeente.

Beleid ten aanzien van Financiën

De Bijbel praat veel over geld en geeft heel concrete aanwijzingen rondom geven, zaaien en oogsten, tienden en offers, en ook de woorden ‘voorspoed’ en ‘genieten’ komen zelfs in Gods Woord voor... In **I Timotheüs 6:17b-18** staat bijvoorbeeld: *“...de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.”* En **II Korinthe 9:8** zegt in niet mis te verstane woorden: *“En God is bij machte*

elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk."

Iedere organisatie en elk bedrijf heeft een constante stroom van geld nodig om in bedrijf te kunnen blijven. Dat is voor een kerk of gemeente niet anders. Nu vertellen beide teksten hierboven dat God de bron is van deze voorziening, maar God laat geen bankbiljetten uit de hemel regenen om zijn gemeente draaiende te houden. Hij heeft net zo goed voor Zijn kinderen het principe van zaaien en oogsten ingesteld om niet alleen "te genieten, maar ook wel te doen." Vrijwillige bijdragen zijn essentieel om als gemeente alle taken uit te kunnen voeren, alle kosten te dekken en aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. We geloven daarbij dat het geven van tienden daarvoor heel belangrijk is. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt daarover geschreven. Het is echter voor ons geen wet, maar een geloofskeuze, een principe waar ieder lid voor zichzelf met God een keuze in zal moeten maken. Daarom stellen we dat ook niet als voorwaarde voor lidmaatschap, en doen we in principe ook geen dwingende oproepen om geld te doneren, maar willen we mensen wel de principes van God onderwijzen. Niet alleen omdat de gemeente daardoor kan functioneren, maar ook omdat het Woord van God op meerdere plekken belooft dat zaaien altijd een oogst tot gevolg heeft. Jezus zegt in Lucas 10:38 *"Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden."* Stelregel is altijd de regel die God zelf stelt: als je geeft, geef met blijdschap, want *"God heeft de blijmoedige gever lief."* (**II Korinthe 9:7**).

De Bijbel spreekt ook over het financieel ondersteunen van hen die de gemeente dienen met prediking en onderwijs, en ook daar geven we gehoor aan. "De arbeider is zijn loon waard" zegt de Bijbel in dit verband (**I Timotheüs 5:18**). Op dit moment ontvangen de voorgangers samen een brutosalaris voor drie werkdagen in de week, en we streven ernaar om daar uiteindelijk een fulltimerschap van te maken. Daarnaast hebben we de visie om in de toekomst, als dat uiteindelijk voor de gemeente noodzakelijk en mogelijk is, ook andere werkers parttime of fulltime in dienst te nemen.

Zoals gezegd willen we ook een gevende gemeente zijn, en zorgvuldig omgaan met het geld dat ons is toevertrouwd. Financiële transparantie is dan ook zeer belangrijk, en daar zorgen het bestuur en de penningmeester voor. Op ledenavonden zullen de cijfers worden toegelicht en de door een onafhankelijk administratiekantoor opgestelde jaarrekening is voor de leden in te zien. Een korte versie zal op de website

te vinden zijn, zoals verplicht is voor een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De financiële administratie wordt zorgvuldig bijgehouden en ieder lid ontvangt jaarlijks een opgave van gedane giften ten behoeve van de inkomstenbelasting. Ook is het mogelijk om via de penningmeester voor een langere periode een vaste maandelijkse bijdrage vast te leggen als periodieke gift, waardoor het bedrag dat mag worden opgevoerd onder 'giften' hoger uitvalt.

Beleid ten aanzien van Diaconie

Galaten 6:10 zegt: *"Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten"*. Zorg voor elkaar is een belangrijk punt, daarom willen we ook waar mogelijk gemeenteleden, die tijdelijke tekorten hebben, helpen met bijvoorbeeld voedselpakketten of andere concrete steun om een moeilijke periode door te komen en bijvoorbeeld ook met vrijwilligerswerk, waarbij we daar, binnen de grenzen die de wet biedt, een vrijwilligersvergoeding tegenover kunnen stellen.

Beleid ten aanzien van outreach / evangelisatie

Outreach – je handen uitstrekken naar de mensen om je heen, naar hen die nog niet gehoord hebben van het evangelie en het geweldige geschenk van verlossing en genade nog niet ontvangen hebben. Ook dat is een belangrijke opdracht van elke gemeente, dus ook van ons. Dat is een opdracht voor iedere Christen, maar dat hebben we ook als gemeente praktisch vormgegeven door ons 'Outreachteam' Het Outreachteam komt regelmatig bij elkaar om samen te bidden en de leiding van Gods Geest te vragen op dit vlak. De uitwerking van het Outreachteam is driedelig: gebed voor mensen die verloren dreigen te gaan, de gemeente opwekken tot getuigen en daadwerkelijk uitgaan om mensen te bereiken met het evangelie. Ieder gemeentelid behoort hierin een rol te spelen, maar het is een zegen om mensen te hebben die hierin een voortrekkersrol kunnen vervullen om de anderen enthousiast te maken en toe te rusten tot deze taak.

Beleid ten aanzien van kinderen en jeugd

We willen als gemeente heel graag investeren in 'de gemeente van morgen'. Daar beginnen we mee in de kinderdiensten, die tijdens een deel van de zondagse zangdienst en de preek worden aangeboden. Op speelse wijze leren de kinderen zo de liefde van Jezus, de kracht van Gods Woord, geloof en veel andere belangrijke zaken kennen, wat prachtige getuigenissen oplevert. Kinderdienst is niet het bezig houden van kinderen zodat hun ouders naar de preek kunnen luisteren, maar het bedienen van kinderen met wat God hen graag wil geven: het van jongs af aan

kennen van Hem. **Hebreeën 8:11** zegt “...want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.” In de ontwikkeling van kinderdiensten willen we uiteindelijk toewerken naar het organiseren van ‘complete kindersamenkomsten’, met een eigen muziekgroep, en creatieve elementen als bijvoorbeeld sketches, quizzen, musical en dans, etc.

De jonge jeugdgroep bestaat uit jongeren van 12-15 jaar. Daar gaat het niet alleen om meer kennis van de Bijbel op te doen, maar ook om het elkaar leren kennen en samen te kunnen praten over zaken waar de hedendaagse jeugd mee te maken heeft. En zeker ook: plezier maken! Dat kan ook door het organiseren van leuke uitjes, of een jeugdkamp.

De oudere jeugd bestaan uit jongvolwassenen van 16-20 jaar. Dat is een logisch vervolg op de jongere jeugdgroep, en ook hier worden naast Bijbelstudie belangrijke zaken waar jongeren mee te maken hebben besproken, wordt hen geloof geleerd en leren ze met en voor elkaar te bidden. En natuurlijk ook hier: tijd voor plezier met elkaar!

Beleid ten aanzien van andere kerken/gemeentes

Zoals eerder gezegd is Goed Nieuws Gemeente onderdeel van de wereldwijde Kerk en dus ook van de plaatselijke kerken in Enschede. We geloven wel dat elke gemeente daarbij uniek mag zijn en zijn eigen plek mag innemen en mag ontdekken, net als de organen van het menselijk lichaam. De plaatselijke Gemeente is een eenheid, niet zozeer op een zichtbare, fysieke manier, maar als het goed is op geestelijk vlak, en wel door de Heilige Geest. Als de Geest ons leidt om die eenheid tussen kerken en gemeentes op momenten ook daadwerkelijk vorm te geven, dan zullen we dat zeker doen. Minimaal bidden we regelmatig voor de andere kerken en gemeentes in onze stad en vragen God om -op elke plaats waar men Zijn Naam belijdt en Zijn Woord opent- Zijn Geest en Zijn zegeningen uit te storten. We geloven dat, net zoals er in het natuurlijke vele soorten van visnetten zijn, ieder met unieke eigenschappen om unieke vissen te kunnen vangen, ook in het geestelijke de verschillende kerken en gemeentes zo elk een uniek geestelijk visnet zijn, zodat nieuwe bekeerlingen de gemeente kunnen vinden die bij hen past. Dat zullen we ook altijd bezoekers en mogelijke nieuwe leden voorhouden: zorg dat je je kunt voegen onder de visie van het leiderschap dat God in de gemeente heeft aangesteld. Is dat niet het geval, zoek dan de plek waar je je wel van harte kunt voegen!

Beleid ten aanzien van Onderlinge Opbouw

“Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouw bevordert,” zegt **Romeinen 14:19**. Eigenlijk zouden we het eerste gedeelte van het vierde hoofdstuk van Efeze (vers 1-18) hierin willen tikken als beleidsplan voor de onderlinge opbouw, omdat dit tekstgedeelte een zeer compleet beeld geeft van de wijze waarop de gemeente groeit, zowel in aantal als in eenheid. Twee componenten zijn nodig: de liefdeskracht die van God komt én de “kracht die elk lid op zijn wijze uitoefent.” Op veel manieren –en dat zal in een eigen gebouw nog veel beter gaan– willen we hieraan werken én God de ruimte geven om ons op te bouwen. Dat betekent dat we naast studies en bidstonden ook veel tijd willen nemen voor ontmoeting: samen eten, elkaar op andere momenten en manieren te ontmoeten, samen een film kijken, etc. Daarnaast zijn de huiskringen, elk geleid door één echtpaar, belangrijk om de onderlinge opbouw en zorg voor elkaar handen en voeten te geven.

We geloven dat lidmaatschap van een christelijke gemeente een belangrijke en weloverwogen keuze is. De Bijbel spreekt over het je “als een levende steen te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis” (**I Petrus 2:5**). Dat betekent dat je bereid bent om je te voegen in een groter geheel, en dat vereist toewijding en trouw. Dat is een keuze die iedereen persoonlijk zal moeten maken. We hebben ervoor gekozen om mensen die interesse hebben in de gemeente allereerst een ‘startkring’ aan te bieden, waarin we in 10 avonden elkaar leren kennen en bovenal vanuit de Bijbel toelichten wat wij als Goed Nieuws Gemeente geloven en belijden. Deelnemers hebben daarna de keuze om ‘lid’ of ‘vriend’ van Goed Nieuws Gemeente te worden. Mensen die lid willen worden hebben in ieder geval een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt, zijn gedoopt door onderdompeling in water en hebben de doop in de Heilige Geest ontvangen (zie **Handelingen 2:38**). We geloven dat dit de noodzakelijke ‘ingrediënten’ zijn die de Bijbel aandraagt om samen effectief aan de gemeente te bouwen.

Een aantal activiteiten, waarvan we vinden dat ze echt ‘opbouwactiviteiten’ zijn, zijn aan leden voorbehouden, zoals de huiskringen, de Outreach, de Powerontmoetingen en de Hoger Dieper Bijbelschool.

Beleid ten aanzien van de Omgeving

Als gemeente gaan we een nieuw pand betrekken in een wijk van Enschede waar meerdere gemeenteleden hun ‘roots’ hebben liggen: de Velve-Lindenhof. Het is deels een echte volkswijk, deels een prachtig gerenoveerde wijk met ‘import’. Wij zitten

daar middenin en zullen gaandeweg gaan bezien op welke wijze we een zegen kunnen zijn voor de omgeving. Dat is allereerst een gebedszaak. Daarnaast zullen we er zoveel mogelijk voor zorgen zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de direct omwonenden, voor wat betreft geluid, parkeren, e.d. Via kanalen als de wijkraad en het wijkblad zullen we onszelf introduceren en een open houding innemen naar de wijk toe. Uiteindelijk valt te denken aan een Open Huis voor de wijk en later –al naar gelang de noden en behoeften- bijvoorbeeld een inloop voor eenzame mensen, kindermiddagen, etc.

Beleid ten aanzien van onze verbondenheid met Rhema.

Rhema Bible Training College en Rhema Bible Church in Broken Arrow, Oklahoma, zijn in die zin met ons verweven dat het voorgangerechtpaar is ingezegend ('ordained') in de bediening, en als zodanig geaccrediteerd is, door de Rhema Ministerial Association International. Dat is geen keurslijf waarbinnen we vastzitten aan voorgeschreven regels, maar een bron van inspiratie en een basis om op terug te vallen in gevallen waar wijze raad nodig mocht zijn. Ook biedt het de veiligheid van het afleggen van verantwoording, waarbij bijvoorbeeld de leiders van de gemeente zich corrigeerbaar opstellen. Maar bovenal biedt Rhema ons houvast omdat we in dezelfde 'stroming van Gods Geest' meebewegen. Rhema is de paraplu voor meer dan 200 Bijbelschoolcampussen en duizenden gemeentes wereldwijd en heeft ook een Europese tak, met hoofdkwartier in Bonn, Duitsland. Daar is regelmatig contact mee, ook via de jaarlijkse 'Dutch Rhema Day', waar de voorgangers met enkele leden van het pastorale team sinds enkele jaren onze gemeente vertegenwoordigen. Samen voeren we Gods mandaat uit: "Leer Mijn volk geloof".

'Verblijdsplan'

Gods koninkrijk bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest, en aangezien we als gemeente deel zijn van Zijn koninkrijk willen we graag een gemeente zijn waar de vreugde van de Heer uitspat. De vreugde van de Heer is onze kracht, en daarom streven we ernaar om altijd die vreugde met ons mee te dragen én samen te beleven!